

# Meiden met een Missie

**Het werk van Young Life in Spijkenisse begint stilaan concretere vormen aan te nemen. Dit vooral tot opluchting en genoegen van de twee meiden in het team; Elianne & Marjolein. Na bijna twee volledige seizoenen van bidden, brainstormen en het in kaart brengen van de mogelijkheden in Spijkenisse is het nu tijd voor actie. En het kan de dames niet snel genoeg gaan. Want: 'bidden is leuk, maar er moet ook wat gebeuren'.**

Een van de eerste wapenfeiten zal een kerkenbijeenkomst zijn, waarvan het – overigens ambitieuze - programma al grotendeels in de steigers staat.

Omdat de eerste pogingen om met de plaatselijke middelbare scholen in gesprek te komen vruchteloos zijn gebleken en ook het opzetten van contactwerk op andere plaatsen in de stad een kwestie van de lange adem blijkt te zijn, worden de pijlen nu vooral gericht op het in contact komen met andere jongerenwerkers in Spijkenisse, te beginnen met de jeugdleiders die in de plaatselijke kerken actief zijn.

Via hen hopen we de bekendheid van Young Life onder een deel van de jongeren in Spijkenisse te vergroten. Kerkelijke jongeren weliswaar, maar ook zij gaan naar school en hebben klasgenoten en vrienden die niet geloven. Een andere benader-

ing dus, maar wel met het doel om onze doelgroep te bereiken.

Een kort dubbelinterview met de initiatiefnemers over het hoe en wat van de kerkenbijeenkomst, hun kennismaking met Young Life en hun dromen.

## Waarom Young Life?

*Elianne:* In 2010 ben ik mee geweest naar Amerika en ik heb daar met grote bewondering gekeken naar de inzet van de medewerkers op het kamp. Om zelf ook actief bezig te zijn met het geloof heb ik daarna de keus gemaakt om dichtbij huis te zoeken naar de mogelijkheden hiervoor. Wat is er dan mooier dan mij voor Young Life in te zetten?

*Marjolein:* Ik vind Young Life de goede organisatie om jongeren op een leuke manier te

bereiken met het geloof. Een andere manier ook dan die je meestal ziet.

Zelf heb ik voor Young Life gekozen naar aanleiding van de reis naar Amerika. Door de belevenissen daar heb ik me aangesloten bij Young Life omdat ik graag wil dan andere jongeren hetzelfde meemaken als ik in zomer van 2010 heb meegemaakt!

## Wat is jouw persoonlijke YL-hoogtepunt en waarom?

*(E)* Haha, YL-Expeditions naar Amerika natuurlijk! Tijdens de reis zelf... geen idee, zo veel! Daarna was het ook erg mooi om samen met Marjolein gedoopt te worden.

*(M)* De YLX-reis die we hebben gemaakt in 2010. En dat als direct gevolg daarvan nu een YL Spijkenisse team is ontstaan!

*(vervolg op pagina 2)*

## Directeursbabbel

Het wil maar geen lente worden dit jaar. Pasen, Koninginnedag, 4 & 5 mei liggen al achter ons. Hemelvaart en Pinksteren staan voor de deur en het wil maar niet vlotten met het voorjaar in Nederland. Ook nu, denkend aan wat ik nu weer te babbelen heb, levert een blik naar buiten niets dan een loodgrijze, dreigende wolkenlucht op. En dat op de eerste dag in het jaar dat ik 's ochtends heel bewust een blouse met korte mouwen uit de kast heb getrokken; zonder iets d'r onder. Want het zou warm worden vandaag. 20 Graden misschien wel. Een mensenhand is gauw gevuld. Zo soms. De zon scheen dan wel niet, maar dat komt morgen wel weer goed, ware het niet dat de thermometer geen gelijke pas zal houden met het aantal zonne-uren. Morgen toch maar weer lange mouwen dus. Gelukkig trekt de natuur zich niet zo veel aan van de nukken van het weer. De bomen zijn weer groen, het gras en de heg groeien als een tierelier (dat betekent weer werk aan de tuinwinkel) en de bloemen zijn er ook weer. Het weer mag dan grijs en grauw zijn, moeder natuur heeft die grauwe deken voorlopig weer van zich afgegooid. Gelukkig maar. Het is voor ons het bewijs dat het werk van God zich niet laat tegenhouden door een beetje tegenslag. Soms zie je en voel je Hem niet. Zoals je ook het idee kan hebben dat de lente maar niet wil komen en je maar zit te wachten op het heerlijke gevoel van warme zonnestrallen op je huid. Stralen van energie. Licht dat leven geeft. Maar ondanks dat werkt Hij door. Ineens zie je, weet je, voel je dat het lente is. En dat God nieuw leven geeft, steeds weer.

Veel plezier met het lezen van deze Lente nieuwsbrief. Ietwat aan de late kant, maar hij is er toch maar!

Peter-Jan

## Gezocht

### Bestuursleden (m/v)

In verband met het naderend afscheid van Arne & Erwin zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Check onze vacatures op de website.

<http://www.younglife.nl/vacatures>

(vervolg van pagina 1)

**Waarom een kerkenbi-  
jeenkomst en wat houdt deze  
in?**

(E) Met elkaar bidden voor het werk met tieners via kerken, voor alle tieners in Spijkenisse. Daarnaast kunnen we op deze manier de naamsbekendheid van Young Life vergroten. Ook hoop ik dat er zo mensen worden bereikt die zich willen gaan inzetten om het evangelie onder tieners te verkondigen.

(M) Zo kunnen we er op diverse manieren voor zorgen dat we misschien meer vrijwilligers krijgen om echte YL-activiteiten op te kunnen starten of mensen bereiken die ons werk willen steunen.

**Wat hopen jullie in Spijkenisse te bereiken?**

(E) Alle jongeren natuurlijk!

(M) In ieder geval meer jongeren, zodat ook zij de kans krijgen om het evangelie te horen.

**Wat hoop je dat Young Life in 2015 heeft bereikt?**

(E) Heel veel jongeren!

(M) Dat er een mooi team is ontstaan van mensen die allemaal een hart hebben om jongeren te bereiken met het geloof binnen Spijkenisse.

En dat we jongeren niet alleen bereiken met het geloof, maar er ook voor ze zijn in wat voor opzicht dan ook.

# Young Life Celebration



Dat de Young Life Celebration meer is dan alleen een feestje komt perfect tot uiting in de woorden van het lied 'Beautiful Scandalous Night' dat die week veelvuldig werd gezongen.

Go on up to the mountain of mercy  
To the crimson perpetual tide  
Kneel down on the shore  
Be thirsty no more  
Go under and be purified  
Follow Christ to the holy mountain  
Sinner sorry and wrecked by the fall  
Cleanse your heart and your soul  
In the fountain that flows  
For you and for me and for all

At the wonderful, tragic, mysterious tree  
On that beautiful, scandalous night  
you and me  
Were atoned by His blood and forever  
washed white  
On that beautiful, scandalous night

At the foot of the cross justified  
And your spirit restored  
By the river that pours  
From our blessed Savior's side

‘Laatst kwam er een docent van de Koningstraat naar me toe. Of hij een Young Life T-shirt mocht hebben. Hij wilde dat gebruiken om reclame te maken voor ons. Voor mijn gevoel was dat uit het niets, want ik kende hem niet echt, of zo. Maar heel spontaan vertelde hij meteen waarom. Hij zei dat-ie het geweldig vond wat wij doen. Hij had namelijk een leerlinge die altijd best veel problemen had met leren, maar de laatste tijd ging het wat beter met haar. Toen hij het daar met haar over had, vertelde ze hem dat ze zich zo relaxed voelde sinds ze contact had met Young life. Hij was meteen fan van ons. Vond ik best bijzonder.’

**Dennis Buitenga**

**Informatie:**

Zie: [www.younglife.nl](http://www.younglife.nl)  
Postbus 9103  
3301 AC Dordrecht  
[info@younglife.nl](mailto:info@younglife.nl)  
078-6450066



**Giften:**

Rek. nr. 11.33.84.289  
t.n.v. Young Life te Dordrecht

**Vacatures:**

Young Life is op zoek naar:  
- [Peningmeester](#)  
(bestuursfunctie)  
- [Algemeen bestuurslid](#)  
- [Bidders](#)  
- [Jeugdleiders](#)  
- [Comité Support Team](#)

E-gebed ontvangen?  
Surf naar [de website](#).

## Bijbelblog

*Jezus kwam in hun midden staan en zei:*

*‘Ik wens jullie vrede!’ (...)*

*Zoals de Vader mij heeft uitgezonden,  
zo zend ik jullie uit!’*

*Na deze woorden bleef hij over hen heen en zei:*

*‘Ontvang de Heilige Geest.’*

*(Johannes 20: 19-22)*