



#### Directeursbabbel

Als u dit leest moet het nog 22 december worden. Dat, of de wereld is na 21 december toch door blijven draaien. Dat is immers de dag die door velen is bestempeld als de dag dat de wereld zou vergaan. Zij dachten dat te weten omdat de Maya's dat in de oudheid zo zouden hebben voorspeld. Daar is links en rechts een beetje lacherig over gedaan en ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat ik daar op z'n tijd ook niet wat cynische opmerkingen over heb gemaakt. Maar zo vlak voor de aangekondigde Apocalyps neig ik toch naar overwegingen van serieuzere aard. Niet dat ik ervan uitga dat het spel de 21e over-uit is, maar wat nou als de wereld inderdaad zou vergaan? Dan heb je in een hele korte tijd ineens een hele hoop te doen. En dan doel ik niet op de dingen op het lijstje 'dingen die ik wil doen voor ik doodga' staan. Nee, dan gaan mijn gedachten toch vooral naar al die mensen die Jezus nog niet kennen, of, hem wel kennen maar niet hebben aanvaard als hun redder en Heiland. Die gedachte is verontrustend.

Wij vinden dat elke jongere op z'n minst het recht heeft om over Jezus te horen. Er is dus nog ontegenwoordig veel te doen. In zo weinig tijd. Waarschijnlijk kunnen we na 21/12/12 nog wel even verder, maar hoe lang nog? Jezus komt immers als een dief in nacht, onverwacht. Of, naar Brian Summerall: in onze missie moet je altijd naar meer streven. Dus: zijn wij aquariumhouders of vissers van mensen?

*Peter-Jan*

Young Life Nederland gastheer van West Europese stafconferentie

## Wie zijn onze 'dikke kinderen'?

**Dikke kinderen. Daar ging het over tijdens de West Europese stafconferentie waarvoor Young Life Nederland begin november als gastheer mocht optreden. En nee, de centrale vraag was niet waarom de Europese jeugd almaar verder uitdijt. Noch werd er stilgestaan bij obesitas en andere aanverwante artikelen. Het ging letterlijk over 'FAT kids'. Faithfull, Available & Teachable. Trouwe, beschibare en leergierige tieners dus. Maar in het Nederlands valt daar nu eenmaal geen mooie afkorting van te maken. Een verslag.**

Van 9 tot en met 11 november fungeerde de Stayokay in Dordrecht als decor voor de halfjaarlijkse West Europese stafconferentie. Twee keer per jaar ontmoeten stafleden en vrijwilligers van Young Life uit Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, België en Nederland elkaar om ervaringen uit te wisselen, elkaar te ontmoedigen, van elkaar te leren en met elkaar na te denken over hoe we het werk van Young Life in ons regio kunnen doorzetten en – waar mogelijk – uitbreiden.

Dit keer mocht Young Life Nederland dus de gastheer zijn. Afgezien van Italië waren alle landen vertegenwoordigd en met ruim dertig deelnemers, onder wie een ruime Nederlandse vertegenwoordiging, een volgepakt programma en inspirerende sprekers als John Nordstrom, James Moore en Brian Summerall kunnen we terugkijken op een geslaagde conferentie.

### Recht voor zijn raap

Niet in het minst door de ontmoeting en de kameradschap met elkaar, maar zeker ook door wat we tijdens de diverse sessies mochten opsteken. Zo wist John Nordstrom, pastor bij de

Christ Community Church in Ottawa, Illinois, in twee korte recht-voor-z'n-raap sessies op een verhelderende manier het evangelie snel en direct voor het voetlicht te brengen. De ene keer door te stellen dat Gods wens om onder de mensen te zijn door de hele Bijbel heen een terugkerend thema is. De andere keer door erop te wijzen dat Jezus tijdens de 40 dagen in de woestijn- 40 dagen waarin God niks van zich liet horen- elke beproeving weerstond, ook al wist hij niet hoe lang het zou duren. Zo moeten ook wij, als wij aan verleidingen en beproevingen worden blootgesteld, erbij stilstaan dat wij Gods geliefde kind zijn in wie Hij nu al genoeg stelt.

### Afhankelijk

James Moore, als pastor actief in Belgisch Brabant, deed uit de doeken wat er voor nodig is om in afhankelijkheid van God vasthoudend te zijn in plaats van in afhankelijkheid van onszelf te overleven. Anders gezegd hoe leef je met God in plaats van te leven op een manier die gericht is op onszelf.

En de dikke kinderen? Die vormden de terugkerende mantra in de training – in

drie sessies – die werd gegeven door Brian Summerall, binnen Young Life verantwoordelijk voor Ministry Strategy (bij gebrek aan een goed Nederlands woord) en regionaal trainer in Texas.

### Een verfrissende blik op hoe het anders kan

Een uitgekende training die klonk als een klok, waarbij er steeds weer op werd gehamerd niet alleen te kijken naar waar jongeren zijn, maar vooral ook wat zij voor de missie van Young Life kunnen betekenen. Hoe zij ons kunnen helpen andere jongeren op een effectieve manier te bereiken. Een verfrissende blik op hoe het anders kan, gelardeerd met indrukwekkende verhalen en getuigenissen die voldoende stof bieden voor verdere bezinning.

En dat gaan we doen het komende jaar. In Spijkenisse en in Dordrecht. Nadenken over 'dikke kinderen'. Wie dat voor ons zijn en hoe wij hen kunnen inzetten om het werk van Young Life in Nederland verder uit te bouwen.



# YL Western Europe Staff Conference









# YLX 2013 krijgt vorm

**Na een zeer geslaagde YLX in 2010 is het komende zomer weer raak; en dit keer trekken we er als Young Life Nederland op uit. Met een groep vanuit Dordrecht en een uit Spijkenisse dus. Samen gaan zij de oversteek wagen naar de USA. Niet zomaar een reis, het is geen vakantie, het is zo veel meer. Het is een zoektocht naar een andere cultuur, een ander land, naar jezelf en een zoektocht naar God.**

We hopen en bidden dat we komende zomer met een groep van 20 personen inclusief leiding op pad gaan.

De exacte route van de reis is nog niet bekend, maar een week kamp in up state New York staat zo goed als zeker vast. Daarnaast zullen we ook nog enkele grote steden bezoeken. In totaal duurt de reis zo'n 18-20 dagen. Een reis die grensverleggend is, levensveranderend en waarin tieners nader of hernieuwd kennis kunnen maken met God.



*De leiders van YLX 2013; Caroline, Marjolein, Rob, Miquel & Nicole*

YLX staat voor YL Expeditions. En een expeditie is een reis die goed georganiseerd is, maar waarin zeker ook ruimte is om dienstbaar te zijn naar de mensen,

Natuurlijk zijn er ook momenten waarop een grote stad wordt bezocht of dat er gezwommen wordt of zo.

Met deze nieuwe aanpak, 2 steden – 1 reis, zijn we het pad ingeslagen om dit soort reizen als Young Life NL te maken in plaats van per stad. Eens in de 2 jaar nemen we een groep mee naar een kamp

in de USA en in het tussenliggende jaar reizen we af naar een kamp op het Europees continent.

Momenteel zijn de groepen in Dordrecht en Spijkenisse nog afzonderlijk van elkaar bezig met de voorbereidingen en het plannen van sponsoracties op lokaal niveau. En juist het voorbereiden van die acties, de avonden met de jongeren en het traject naar de reis toe maken dit tot een waardevol moment met de jongeren samen.

Naarmate de tijd vordert zullen er ook informatiebijeenkomsten en weekenden worden georganiseerd voor beide groepen, zodat de jongeren elkaar beter leren kennen en zo een groepsgevoel kan worden gesmeed.

Het meedoen aan een YLX naar de USA is financieel niet makkelijk voor deelnemers en leiding. Mocht je deze YLX reis financieel willen ondersteunen, stuur dan je **donatie naar Young Life NL en vermeldt 'YLX 2013'** in je donatie. Of hou de website in de gaten voor up-to-date informatie over de reis, maar ook voor mogelijkheden om op plaatselijk niveau de Young Lifers financieel te helpen met de sponsoracties die ze gaan doen. Geef ons de kans om deze jongeren hun *'chance of a lifetime te geven.'*

## Dordrecht kiest voor andere aanpak

Gedurende de zomervakantie heeft het team van YL Dordrecht niet stil gezeten. Er is besloten om miv het nieuwe seizoen dingen aan te passen om het werk uit te bouwen in Dordrecht.

De opzet van de clubs zijn anders geworden, maar ook is het principe YL-Xtra is verder uitgewerkt.

We zijn nu zo'n 6 jaar bezig in Dordrecht en na wat feedback te hebben gevraagd van de tieners hebben we deze aanpassingen doorgevoerd.

In plaats van de gedachten van de jeugdleiding hebben we dus de wensen van de tieners als uitgangspunt gekozen voor onze activiteiten. Daarmee zou het team, natuurlijk ism de tieners, dan aan de slag gaan. Een aantal van de geopperde ideeën is intussen al uitgevoerd zoals een Cup Cake Club, een game Club en een Sinter-Kerst club en we hebben de Pizza club nog in het vooruitzicht.

Om een lang verhaal kort te maken hebben de clubs nu thema's mee gekregen welke bij de tieners vandaan komen en we vragen hen dan ook om te helpen. Hierdoor krijgen ze meer ownership wat natuurlijk zijn uitwerking heeft. De huiskamer bij MiCa begint zich steeds meer te vullen, de laatste twee clubs waren er 16 tieners.

Naast de thema clubs is er nu ook regelmatig YL-Xtra. Dat is een verzamelaar voor alle activiteiten buiten de clubs om. Zo blijven we doorbouwen aan de relatie met hen, maar zoeken we ook laagdrempelige contactmomenten. Denk daarbij aan een dagje Efteling, wandelen in het bos of op het strand, een meiden filmavond, een spelletjesmiddag, schaatsen, mannen filmavond, etc. etc.

Daarnaast heeft Miquel recentelijk ook meegedraaid in een Youth Alpha van de Andreas-kerk in Dordrecht. Een leuke

groep wat oudere tieners nam hier aan deel. En tijdens het Youth Alpha weekend is Caroline ook mee geweest als praktische hulp.

Tijdens deze Youth Alpha zijn er ook weer bijzondere momenten geweest. Tieners die aangeraakt zijn door God of nader kennis mochten maken met God.

We blijven vragen krijgen of we ook op andere scholen aan de slag kunnen om waardevolle relaties op te bouwen met tieners. YL Dordrecht blijft bidden voor nieuwe jeugdleiders want de oogst is groot, nu alleen nog de arbeiders. En dat vragen we in gebed aan de Heer van de oogst. Bid je mee?

Of weet je iemand die jeugdleider wil zijn, mail ons! Naast de mankrachten zoekt YL Dordrecht als om de uitbreiding in de activiteiten mogelijk te maken ook extra financiële middelen. Elke vorm van hulp is dus meer dan welkom.

### Informatie:

Zie: [www.younglife.nl](http://www.younglife.nl)  
Postbus 9103  
3301 AC Dordrecht  
[info@younglife.nl](mailto:info@younglife.nl)  
078-6450066

### Giften:

Rek. nr. 11.33.84.289  
t.n.v. Young Life te Dordrecht  
(YL is een ANBI)

**Doneer!**