



Aftellen naar Amerika

De zomer is begonnen en de YLX-reis naar Amerika staat voor de deur.

We vroegen de deelnemende jongeren waar ze naar uitkijken, zin in hebben en wat ze spannend vinden en hebben een paar reacties op een rijtje gezet.



'Ik denk dat ik het meeste uitkijk naar kamp momenteel gewoon omdat ik er zoveel geweldige verhalen over hoor en lees en foto's zie enz. Het spannendst is zien in welk en wat voor een soort gastgezin ik terecht kom. en of ik allergische uitslag krijg van Alison.' Jenna

Vooral 't kamp, maar ook 't dagje New York. **David**

Ik verwacht een helle gezellige reis, met veel nieuwe ervaringen. Ik kijk het meeste uit naar New York City en het kamp. Ik vind het spannend om in een gastgezin te zijn, omdat ik dan bij vreemde mensen in huis ben en ook nog Engels moet praten. Sven

Naar 't kamp en de gastgezinnen en Toronto... En of we weer die vieze oretaart krijgen...Ennn hoe vaak de mogelijkheid er is om te shoppen en of m'n koffer aan het eind niet te zwaar is...Naa, naar heel de reis **Rozanne**

Vooral naar het verblijf in de gastgezinnen kijk ik erg uit. Ik ben benieuwd naar hun leefwijze. Ook kan ik niet wachten om de Niagara Falls te zien en in New York te lopen! Voor de rest denk ik dat de groep het goed met elkaar zal kunnen vinden en we leuke momenten zullen hebben op het kamp, zowel de hele reis. Ik heb er zin in! Roekoe roekoe!!! Miranda

Niagara Falls en kamp en toch eigenlijk ook wel New York **Patrick**

Ik heb eigenlijk zin in alles! En vooral in New York, omdat dat zo'n geweldige stad is! En in de gastgezinnen lijkt me heel leuk, omdat je dan ook wat meer van de Amerikaanse cultuur ziet, maar wel spannend omdat ik niet zo goed ben in Engels... En het kamp lijkt me heel leuk! Emma

Ik ben eigenlijk benieuwd naar alles! Ik ben al eerder naar New York geweest, maar met een hele groep is het toch anders. De week op het kamp lijkt me heel leuk, de gastgezinnen, zoals ik al zei echt alles. **Brigitte**



Hi Elianne,

Wat leuk dat je ook mee wilt doen aan deze nieuwe rubriek "Crosstalk", ben benieuwd wat je wilt delen. Ik zelf moest bij het woord 'crosstalk' gelijk denken aan de club talk, het praatje aan het eind van een clubavond bij een YL-club of een kampavond. Het praatje wat dan over de kruisiging van Jezus gaat wordt nl. ook de "Crosstalk" genoemd. Helemaal omdat het net rond Pasen was toen dit ter spake kwam.

In de voor-bereiding op Pasen las ik weer het Paasverhaal.

En iets sprong er bijzonder voor mij uit. Namelijk dat Mattheüs noemt dat ze Jezus vlak voor zijn kruisiging wijn wilden geven met een pijnstillend middel erin. Toen Hij er van proefde, wilde Hij het niet drinken!

Ik las ook een boek over het lijden van Jezus, waarin uitgelegd wordt hoeveel pijn en ook dorst Jezus moet hebben geleden voor en tijdens zijn kruisiging. Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik erge pijn heb, zou ik iedere verdoving aannemen, hoe vies die ook zou smaken. Het besef dat Jezus bewust de pijnstilling weigerde (van de 'gewone', zure wijn dronk hij wel), om de pijn van mijn fouten te dragen, vervult

mij nog steeds met diep ontzag en dankbaarheid. Voor mij maakt dit een lied dat we wel eens zingen meer dan waar: *"..en nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonden deed.."*

Wat hebben we toch een ongelooflijk bijzondere God, die zoveel voor ons over had dat Hij de ergste pijnen voor ons leed en dat Hij de mogelijkheid kreeg van een verdoving, maar die weigerde voor ons... Een grotere liefde kent geen mens, dan dat Hij zijn leven geeft voor zijn vrienden, zei Hij. En Hij noemt ons zijn vriend!

Liefs,

Caroline

Geneuzel

Ja, je leest het goed. Er staat geneuzel boven dit stukje. En dat is niet de enige verandering in deze nieuwsbrief, maar daarover straks meer. Waarom dan 'geneuzel'? Nu ja, ik wou af van die directeursbabbelen, want babbelen als een directeur, dat kan ik niet zo goed. En dan ga je dus op zoek naar een andere titel. En als je mijn tronie een beetje kent, kom je al snel uit op geneuzel. Ingewijden en mensen die mij 'en profil' hebben aanschouwd, snappen het wel. Daarnaast zegt geneuzel vooral ook dat ik mezelf niet al te serieus neem en jullie dat dus ook niet moeten doen, zeker niet waar het dit stukje betreft. Dat verschafft mij en passant de nodige literaire vrijheden en da's ook nooit weg.

Wat verandert er dan nog meer? Wel, met deze nieuwsbrief lanceren wij een nieuwe rubriek; genaamd 'Crosstalk'. Ja, da's een Engels woord en de Nederlandse taal is een groot goed, maar sommige Engelse woorden moet je laten zoals ze zijn en Crosstalk is er daar een van; zeker in Young Life kringen. Want Crosstalk spreekt tot de verbeelding. De Crosstalk belichaamt dat waar Young Life voor staat; jongeren introduceren aan Jezus Christus, door hen bij het kruis te brengen. Of deze Crosstalk dat ook gaat doen, is maar zeer de vraag letten de op de doelgroep van de nieuwsbrief, maar indirect misschien stiekem dan toch een beetje.

Deze crosstalk is vooral bedoeld om mensen uit verschillende geledingen van Young Life met elkaar in gesprek te laten gaan, door een brief naar elkaar te schrijven en daar weer op te reageren. Een kruisgesprek zo u wilt.

Da's toch wat anders dan geneuzel.

Peter-Jan



‘Ik hou van Young Life’

Deze zomer breekt voor Young Life een nieuw tijdperk aan. Een bestuurstijdperk welteverstaan. Want met het nakende vertrek van onze voorzitter Arne, is er straks niemand meer over van het oprichtingsbestuur. In een monoloog blikt hij terug en kijkt hij hoopvol vooruit. Over een afscheid dat geen echt afscheid is, maar toch een beetje.

Al weet ik zeker dat ik Young Life nooit helemaal zal verlaten, toch voelt het als een stukje afscheid als ik deze zomer mijn functie als bestuursvoorzitter van Young Life Nederland neer zal leggen.

In de afgelopen 8 jaar heb ik lief en leed mogen delen met Miquel en Caroline en met de vele vrijwilligers en medewerkers van Young Life Nederland. Het is een bijzondere tijd geweest. Een tijd waarin we Young Life Nederland vanaf de grond af hebben mogen opbouwen. We hebben veel heftige discussies met elkaar gehad over facetten van het jongerenwerk. Van de theologie, tot aan het naar huis brengen van tieners.



Het bestuur anno 2009 met Miquel. Arne is de laatste van het oprichtingsbestuur die aftreedt.

Als bestuur hebben we veel geschreven, veel gedacht. Maar ook gebeden en God

gezocht om Zijn leiding te vragen over Zijn werk, waar wij een stukje van mochten zijn.

Ik hou van Young Life. Ik hou van het feit dat we eerst naar jongeren toe willen gaan, zoals Jezus naar zijn discipelen ging. Ik hou van het relationele, waarbij we eerst van tieners houden, zoals Jezus met zijn discipelen optrok en relaties met ze bouwde. En ik hou van de verandering die we hebben mogen zien in zo veel levens.

En dan heb ik het niet alleen over de laatste 8 jaar YLN, maar al vanaf mijn eerste contact met Young Life in 1996. Ik ontmoet nog regelmatig mensen wier leven

is veranderd tijdens een Young Life reis. Dat blijft fantastisch.

Ik ga het jongerenwerk niet verlaten. Daarvoor is mijn passie voor jongeren te groot. De tiener-leeftijd is een tijd vol veranderingen en onzekerheden. Er worden keuzes gemaakt die de rest van het leven zullen bepalen.

En daarom geloof ik ook dat goed en divers jongerenwerk heel belangrijk is om jongeren te leren wie Jezus is en hoe veel Hij van hen houdt. Zeker in een maatschappij die daar vaak zo weinig ruimte voor heeft. Vanaf deze zomer zal ik me daarom in gaan zetten voor de vertaling van het evangelie in 15 talen tijdens de TeenStreet conferentie in Duitsland.

Aan het eind van mijn tijd als bestuursvoorzitter hoop ik dat we een goede basis hebben neergelegd voor Young Life Nederland. Maar nog meer hoop ik dat die basis de komende jaren overwoekerd wordt door een ongeremde groei van het werk. Waarin we mogen zien dat levens van tieners door heel Nederland worden aangeraakt door Jezus Christus.



Hoi Caroline,

Erg toevallig maar ook ik heb stilgestaan en nagedacht over wat ik dit jaar anders heb gedaan/beleefd met Pasen. Zo'n 2 weken voor Pasen de dvd van the Passion in Rotterdam (2012)



is nog eens zitten kijken. Ik had meegelopen in de processie, dus ik had het verhaal gemist. Het maakte toch diepe indruk om te zien. Dat Jezus vrijwillig voor mij is gestorven.

Op Goede Vrijdag ging ik samen met mijn ouders en mijn 2 jongere zusjes naar de kerk. Bij binnenkomst kregen wij zo'n steen als hierboven. Ik was toch eigenlijk wel nieuwsgierig waar het naar toe zou gaan.

Het lijdensverhaal van Jezus werd verteld, deze witte steen staat symbool voor de steen die spreekwoordelijk op mijn/onze maag ligt. Durf ik te zeggen dat Jezus sterft voor mij samen met de centurio? Want de centurio waste zijn handen in onschuld. Maar kon hij dit zeggen; dat hij niet schuldig was aan de dood van Jezus?

Werkelijk, dit is de Zoon van God, die sterft uit liefde voor mij/ons. Deze steen staat symbool voor al die zorgen, het pijn en verdriet die die steen vormen, en de zonden die ik keer op keer bega.. Dat is tenslotte waar Jezus voor is gestorven, uit liefde voor mij. En dat dus zonder pijnstillers voor wat wij mensen gedaan hebben.

Dat is waar ik schuldig aan ben geweest. Ik... ik heb dus met het volk geroepen: ' kruisig Hem!'

Ik ben degene geweest die als eerste de steen naar Hem heeft gegooid, zodat ik de zorgen, de pijn, de zonde en verdriet niet meer met mij mee hoeft te dragen. Dit is het wonder van Jezus. Jezus vraagt aan mij om de eerste steen te gooien. Als ik mijn steen niet naar Jezus gooi, raak ik hem nooit kwijt. Die steen maakt mijn leven kapot... Daarna mocht ik de steen bij het kruis leggen, ik wou alles afleggen en mijn zorgen, pijn, zonde en verdriet bij Jezus leggen. Ik mocht zo de wil van Jezus volgen, dat is waar Hij voor stierf. Het was een bijzonder moment om te zien hoe alle mensen de stenen bij het kruis neerlegden. Zonder het te weten was ook de centurio schuldig aan de dood van Jezus...

De groeten aan Miquel, veel zegen voor jullie!

Liefs,

Elianne

Informatie:

Zie: www.younglife.nl
Postbus 9103
3301 AC Dordrecht
info@younglife.nl
078-6450066



Giften:

Rek. nr. 11.33.84.289
t.n.v. Young Life te Dordrecht

Vacatures:

Young Life is op zoek naar:

- [Bestuursvoorzitter](#)
- [Algemeen bestuurslid](#)
- [Bidders](#)
- [Jeugdleiders](#)
- [Fondsenwerwers](#)
- [Comité Support Team](#)